

MISSIE EN VISIE

Mijn missie is om mensen te helpen zichzelf te (her)vinden

Ik wil op een authentieke en effectieve manier een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkelings processen en bewustzijnsontplooiing van mensen.

Door mensen te helpen, zich in staat te stellen om, op individueel niveau, zichzelf en daardoor ook indirect, hun omgeving te verbeteren.

Mijn mission statement luidt: **'Verbeter de wereld en begin bij jezelf'**.

Daarom is mijn motto: **'Practisch what you preace'**.

Mijn waarden kunnen enkel gerealiseerd worden door ze in concrete handelingen in het alledaagse leven te demonstreren. We kunnen hierover in de boeken duiken en overdenken, wat zeker nodig is, maar inzicht vereist ook een praktisch realisatie. De vraag is dan ook hoe we op een authentieke/unieke en creatieve wijze vorm kunnen geven aan onze individuele en collectieve ontwikkeling.

De begeleiding, door middel van sessies en cursussen, omvatten dan ook meer dan een reeks van vaardigheden voor de omgang met onszelf of met anderen.

De vraag is immers hoe te leren en te leven met onszelf en anderen op een liefdevolle en respectvolle manier.

Een van mijn missies is om een bijdrage te leveren aan mensen om een diepere voldoening in het leven van alledag te ervaren. Geholpen te worden op hun reis naar het vinden van het kunnen (be)leven van hun diepste verlangens.

Leo Lambers Systemisch coach



*Mag alles wel gezien worden
wat er in je huist?
Aan mezelf werken? Dat komt te dichtbij, zei laatst iemand.*